

Letters to the Editor

Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Αγαπητέ μου κ. Εκδότα

Με αφορμή το δημοσίευμά σας Discontent in Worldwide Orthodox Christianity-A Rebuttal, του κ. Χρήστου Στρατάκη, αποφάσισα να σας γράψω και να σας στείλω μερικά στοιχεία με την ελπίδα ότι μπορεί να βοηθήσετε εσείς στην διάσωση του Πατριαρχείου μας από την διάλυση στην οποία βρίσκεται τα τελευταία χρόνια. Το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, το οποίο επί αιώνες τώρα υπηρετεί τους Αγίους Τόπους, είναι η πολυτιμότερη κληρονομιά του ανά την οικουμένη Ελληνισμού.

Ειλικρινά δεν ξέρω από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Βλέπετε είναι τόσο τραγική η κατάσταση στην οποία έχουμε περιέλθει, που φαίνεται πραγματικά απίστευτη. Και είναι απίστευτη όχι μόνο γιατί είναι απαράδεκτη ακόμη και για ένα κοσμικό οργανισμό αλλά ιδιαίτερα γιατί είναι Εκκλησία, η "Μητέρα όλων των Εκκλησιών". Πώς και σε ποιόν να διηγηθεί κανείς την κατάσταση που επικρατεί εδώ; Οι μέν "ημέτεροι" αδιαφορούν ή φοβούνται και διστάζουν να πάρουν θέση στο πρόβλημα, οι δε ξένοι, δεν πρέπει να μάθουν την πραγματικότητα διότι η θέση του Πατριαρχείου θα εκτεθεί επικίνδυνα και τίποτα πια δεν θα μπορέσει να μας σώσει, ιδιαίτερα από τους γηγενείς, γενικώς.

Οπως έχω καταγγείλει επανειλημένως στο παρελθόν ο κυρίως υπεύθυνος για την δραματική κατάσταση του Πατριαρχείου είναι ο Πατριάρχης Διόδωρος (Καριβαλής), ο οποίος από την ημέρα της εκλογής του διαχειρίζεται το Πατριαρχείο σαν να ήταν ιδιωτική του περιουσία.

Από την ημέρα της εκλογής του, συμπεριφέρεται στους αδελφούς σαν να είναι σκλάβοι του. Για τον λόγο αυτό, πολλοί αδελφοί, και μάλιστα μορφωμένοι και με πολλές ικανότητες, μη μπορώντας να ανεχθούν την συμπεριφορά του, εγκατέλειψαν την Αδελφότητα.

Δεν έκανε και δεν παρουσίασε ποτέ στην Σύνοδο προύπολογισμό εσόδων και εξόδων του Πατριαρχείου (εκτός από μία φορά το 1985 και αυτόν ελλιπή), με αποτέλεσμα κανείς, και φυσικά ούτε και

ο ίδιος να μην ξέρει τί γίνεται στον τομέα των οικονομικών του Πατριαρχείου. Και αυτό επί σκοπού διότι έτσι θα μπορούσε να "αλωνίζει" χωρίς να μπορεί κανείς να βρει άκρη πουθενά. Υπάρχουν όμως αποδείξεις για τα "οικονομικά" του Διόδωρου, αλλά δεν υπάρχει, μέχρι στιγμής, κανείς που να ενδιαφέρεται να τις δει.

Απέσυρε από τις διάφορες τράπεζες όλα τα χρήματα που υπήρχαν εκεί, για να έχει να ξοδεύει για τα κέφια του, τις βίλλες του, τα αυτοκίνητά του κ.τ.λ.

Από το 1985 έκοψε την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των αδελφών με την δικαιολογία ότι δεν υπήρχαν χρήματα, και όταν αρρωστούσε κάποιος αδελφός του έλεγε "πήγαινε στους δικούς σου να γίνεις καλά και έλα". Βεβαίως η κατάσταση αυτή συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Αδιαφόρησε τελείως για την λειτουργία της Πατριαρχικής Σχολής η οποία το 1961, όταν ήλθα στην Ιερουσαλήμ είχε 80 εσώκλειστους μαθητές, και πέρυσι είχε, στην αρχή της χρονιάς 14, αργότερα 13, με 7 μαθητές στο Λύκειο και ένα στο Γυμνάσιο, εκ των οποίων οι 5 είναι Ελληνοαλβανοί και είναι αμφιβόλο κατά πόσο θα παραμείνουν για πολύ έστω και στη Σχολή. Φέτος οι εσώκλειστοι είναι 9.

Σαν αποτέλεσμα αυτής της καταστάσεως ο αριθμός των μελών της Αδελφότητάς μας μειώθηκε επικίνδυνα και υπάρχουν πολλά κενά σε βασικές υπηρεσίες του Πατριαρχείου, στα Προσκυνήματα και τα Μοναστήρια μας.

Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι λόγω της αδιαφορίας του Πατριάρχου, αλλά και λόγω ελλείψεως ανθρώπων και μάλιστα ικανών, το Πατριαρχείο έχει αποκοπεί τελείως από τον γύρω κόσμο και ενώ συμβαίνει γύρω μας κοσμογονία, εμείς βρισκόμαστε σαν σε κώμα, ανίκανοι να αντιδράσουμε στις προκλήσεις των καιρών. Το Βατικανό διαπραγματεύεται καθημερινά με το Ισραήλ και πετυχαίνει όλο και περισσότερα κέρδη, σε αντίθεση με εμάς που χάνουμε δικαιώματα και επιρροή.

Τα δικαιώματα του Πατριαρχείου καταπατούνται και κανείς δεν υπάρχει για να τα προασπίστει. Αλλά ακόμη χειρότερο είναι το γεγονός ότι ο Πατριάρχης, για

να μήν ξοδέψει από τα χρήματα του Πατριαρχείου, επέτρεψε στους Καθολικούς να επιδιορθώσουν τον μεγάλο τρούλο του Ναού της Αναστάσεως, να τοποθετήσουν τον Σταυρό στον μικρό τρούλο του ιδίου Ναού και όπως πληροφορήθηκα προσφάτως, να επιδιορθώσουν και το καμπαναριό του Ναού και τον γύρω χώρο, άγνωστο ακόμη σε ποιά έκταση.

Για να έχει να ξοδεύει αλογάριαστα ο Διόδωρος, εκχωρεί καθημερινά κτήματα του Πατριαρχείου για εκμετάλλευση από τρίτους, με συμφωνίες που διαπραγματεύεται μόνος του, με την βοήθεια των "ανθρώπων" του, οι οποίοι βεβαίως αμείβονται ποικιλοτρόπως για την συνεργασία τους και την κάλυψη των τεκταινομένων.

Δυστυχώς, ενώ όλα αυτά είναι, κατά το κοινώς λεγόμενον, γνωστά τοις πάσι, κανείς δεν τολμά να βάλει το χέρι για να βοηθήσει στην εξυγίανση της καταστάσεως.

Θα μπορούσα να συνεχίσω, αλλα δεν θα τελειώσουμε ποτέ έτσι. Ο μόνος τρόπος νομίζω, για να ενημερωθεί κάποιος που ενδιαφέρεται για αυτήν την ανεκτίμητη, την μοναδική σε σπουδαίατητα και σημασία κληρονομιά του Ελληνορθόδοξου κόσμου είναι να έλθει επί τόπου για μια επισταμένη έρευνα. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω να έλθετε, έστω για λίγες ημέρες, και θα καταλάβετε μόνος σας ότι τα όσα σας γράφω είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου που απειλεί να συντρίψει το Πατριαρχείο μας.

Πάντως θα είμαι πάντοτε στην διάθεσή σας για οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να σας βοηθήσει να καταλάβετε την τραγικότητα της καταστάσεως στην οποία βρίσκεται το Πατριαρχείο, με την ελπίδα ότι ίσως μας βοηθήσετε να το σώσουμε από τον αφανισμό αλλά και συνάμα να επανορθώσουμε την ζημιά που υπέστη το Ελληνικό όνομα και ακόμα πιό σπουδαίο το Χριστιανικό όνομα, στην περιοχή, εξαιτίας της συμπεριφοράς του Διόδωρου και των αυλοκολάκων του.

Φιλικά,

⊕ Κωνσταντίνης Νικηφόρος