

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

Επιστολή δική μου προς τον Κο. Kenneth S. Dowdy, εις απάντηση δικής του επιστολής προς την Θρησκευτική εφημερίδα “ The Christian Activist”, τεύχος 4, 1994.

Κο v. Kenneth S. Dowdy

Ιερουσαλήμ, 28 Δεκεμβρίου, 1194

Omaha , Nebraska (USA).

Αγαπητέ Κύριε

Διάβασα το γράμμα σας προς τον Εκδότη του «Christian Activist», αναφορικά με την συνέντευξή μου στο ίδιο περιοδικό και ειλικρινά έμεινα έκπληκτος από αυτό. Μιλάτε σαν κάποιον που ξέρει την κατάσταση πολύ καλά, που ξέρει ότι όλα είναι εντάξει και ότι οι κατηγορίες μου δεν είναι ή δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν. Θα ήμουν πολύ ευτυχής και θα ανακαλούσα αμέσως και δημοσίως τις κατηγορίες μου εναντίον του Πατριάρχου, εάν εσείς ή κάποιος άλλος θα απεδείκνυε, όχι υποχρεωτικά σε μένα, ότι οποιαδήποτε από τις κατηγορίες μου είναι ψευδής. Βεβαίως εσείς, και κάθε νουνεχής άνθρωπος, θα λέγατε ότι αυτές οι κατηγορίες εναντίον ενός Πατριάρχου και ειδικά εναντίον του Πατριάρχου της Ιερουσαλήμ, δεν μπορεί να είναι αληθινές, δεν μπορεί ούτε καν να πλησιάσουν την αλήθεια. Δυστυχώς για μένα, για σας και για όλο τον Χριστιανικό κόσμο, φοβάμαι ότι οι κατηγορίες μου είναι πολύ απλές και δεν αποκαλύπτουν όλη την αλήθεια, για ευνόητους λόγους. Επίσης, εάν εσείς θέλετε να μάθετε την αλήθεια και να μάθετε και να αποδείξετε ότι κάποια από τις κατηγορίες μου είναι ψευδής, θα ήθελα να σας προσκαλέσω να το κάνετε και σας υπόσχομαι, εάν το καταφέρετε αυτό, να σας πληρώσω τα έξοδά σας για ένα τέτοιο ταξίδι στους Αγίους Τόπους.

Κάτι άλλο που θα ήθελα να σας ρωτήσω : Κάνατε τον κόπο να ρωτήσετε και να μάθετε ποιος είναι αυτός ο Επίσκοπος Νικηφόρος ; Γιατί εάν το κάμνατε θα μαθαίνατε ότι ο Επίσκοπος είναι μέλος της Συνόδου του Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων, και σαν μέλος της Συνόδου, και όχι σαν ένας δυσαρεστημένος ιδιώτης, θεωρεί τον εαυτό του υπεύθυνο να διαμαρτυρηθεί, και εάν δεν αποδειχθεί λανθασμένος, να αγωνισθεί ακόμη και με κίνδυνο της ζωής του, εάν χρειασθεί, για ότι πιστεύει σωστό. Θα μαθαίνατε ότι ο Επίσκοπος Νικηφόρος αγωνίζεται σχεδόν επτά χρόνια και θα αγωνισθεί άλλα 70, εάν μπορεί, για ότι πιστεύει αληθινό, ανεξαρτήτως των επιπτώσεων αυτού του αγώνος.

Ηλθατε σε επαφή με τον Κο. Frank Schaeffer για να τον ρωτήσετε εάν θα μπορούσε να αποδείξει αυτά που γράφει στο περιοδικό ; Εάν το κάμνατε, είμαι βέβαιος ότι θα σας έλεγε ότι σίγουρα θα μπορούσε και όχι μόνον αυτά αλλά και ακόμη περισσότερα, επειδή εκείνος, όπως και χιλιάδες άλλοι προσκυνητές των Αγίων Τόπων, είδε, ότι μπορεί να δει κανείς, τι εννοώ με τις κατηγορίες μου.

Τέλος θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για δυο πράγματα. Το ένα είναι το ενδιαφέρον σας για το καλό της Εκκλησίας, και θα συμφωνήσω μαζί σας ότι δεν πρέπει να

διαδίδουμε συκοφαντίες και ψευδείς μαρτυρίες ειδικά πίσω από την πλάτη κανενός. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι δεν το έκανα πίσω από την πλάτη του Πατριάρχη και όπως θα είδατε η συνέντευξή μου φέρει την υπογραφή μου. Εκτός αυτού διαμαρτυρήθηκα πρώτα στον Πατριάρχη στην Σύνοδο, και μπορώ να σας το αποδείξω αυτό.

Δεύτερον, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί, ελπίζω, δώσατε την ευκαιρία και σε άλλους οι οποίοι γνωρίζουν την κατάσταση να γράψουν στο περιοδικό και να περιγράψουν τις εμπειρίες τους από την επίσκεψή τους στους Αγίους Τόπους. Οψόμεθα.

Πιστεύοντας ότι είχατε καλές προθέσεις, δεν σας κρατώ κακία και όπως γράφω παραπάνω, σας ευχαριστώ για την ευκαιρία.

Ευχόμενος ότι καλύτερο και έναν ευτυχισμένο Καινούργιο Χρόνο, διατελώ,

Με αγάπη Χριστού

Ο Κωνσταντίνης Νικηφόρος