

Γρὸς  
Τὴν Α.Θ. Μακαριότητα  
Τὸν Πατριάρχην Ἱεροσολύμων  
Κον. Γον. Διόδωρον Α.  
Εἰς Ἀθήνας

Ἱερουσαλήμ  
10 Ἰουνίου 1991

Μακαριώτατε

Λυπᾶμαι πολὺ διότι ἀναγκάζομαι νὰ σᾶς ξαναγράψω μὲ αὐτόν τόν τρόπο, ἀλλὰ φαίνεται, δυστυχῶς, ὅτι δέν γίνεται ἀλλοιῶς.

Ὁμολογῶ ὅτι περίμενα πὼς θὰ καταλαβαίνατε μέχρι τώρα ὅτι ἡ πολιτική σας καὶ ἡ διοίκησις τῶν κοινῶν μᾶς ἔχει φέρει, κατὰ τὴν γνώμη μου, καὶ ὅπως γινώριζω, καὶ κατὰ τὴν γνώμη πολλῶν ἄλλων, σὲ ἀδιέξοδο. Ἐπίσης φαίνεται ὅτι ἐκλαμβάνετε τὴν μέχρι τώρα δημόσια σιωπὴ μου ὡς φόβο ἢ ἀδυναμία νὰ ἀντιδράσω στὶς ἀδικεῖς καὶ παράλογες τιμωρίες πού μου ἐπιβάλατε μέχρι σήμερα. Δυστυχῶς κάνετε λάθος.

Σᾶς διαβεβαιῶ ὅτι ὡς ἄτομο σᾶς εἶμαι ἀφωσιωμένος μέχρι θανάτου. Σὰν ἀγιοταφίτης ὅμως θεωρῶ πῶς σπουδαῖο καὶ ἀπὸ τὴν ζωὴ μου τὸ συμφέρον τοῦ Πατριαρχείου μας, τὴν ἀναδιωργάνωσί του καὶ τὴν ἀνασυγκρότησί του. Γιὰ τὸν λόγο αὐτό σᾶς παρακαλῶ καὶ πάλι νὰ σκεφθῆτε τὸ συμφέρον τοῦ Πατριαρχείου μας καὶ νὰ πράξετε τὸ μοναδικὸ πρᾶγμα τὸ ὁποῖο ἐνδείκνυται ὑπὸ τίς παρούσες συνθήκες. Νὰ παραιτηθεῖτε, διὰ λόγους υἰεΐας, καὶ νὰ δώσετε ἔτσι τὴν εὐκαιρία στό Πατριαρχεῖο νὰ περισώσῃ ὅτι εἶναι δυνατόν καὶ νὰ προσπαθήσῃ νὰ ἀναδιωργανωθῇ καὶ νὰ προοδεύσῃ. Θὰ περιμένω μία ἐβδομάδα γιὰ νὰ αποφασίσετε. Σὲ περίπτωσι πού δέν παραιτηθεῖτε, σᾶς πληροφορῶ μετὰ λύπης μου ὅτι θὰ ἀρχίσω δημόσια ἐπίθεσι, μὲ πρῶτο βῆμα καταγγελία καὶ μῆνυσι ἐναντίον σας γιὰ ἐξαπάτησι ὁλοκλήρου τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τοῦ Ὁρθοδόξου κόσμου, μὲ τὴν ἐκκλησίαν σας γιὰ τὸ Πατριαρχεῖο, τὸ ὁποῖο δῆθεν ὑπέστη ζημίες ἐξ αἰτίας τοῦ πολέμου.

Εὐχόμενος ταχεῖαν ἀποκατάστασιν τῆς υἰεΐας σας διατελῶ μετὰ τοῦ προσηκόντος σεβασμοῦ καὶ τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης.

+ Ο Κωνσταντῖνος Νικολφόρος