

Πρός
Τὴν Α.Θ.Μ. τὸν Πατριάρχην Ἱεροσολύμων
Κ. κ. Διόδωρον Α΄.
Ἐνταῦθα

Ἱερουσαλήμ
18 Μαΐου 1989

Μακαριώτατε

Ἀπό ἔτους καὶ πλέον βρίσκομαι ὑπὸ διωγμὸν διότι διαμαρτυρήθηκα γιὰ τὴν συμπεριφορὰ σας πρὸς τὸ πρόσωπό μου γενικώτερα καὶ εἰδικώτερα ὡς ἐκπροσώπου σας καὶ Πατριάρχου Ἐπιτρόπου εἰς Ἱρμπετ Ἰορδανίας. Καὶ φθάσαμε εἰς τὸ σημεῖον νὰ μὲ ἀπειλήτε μὲ τίς αὐστηρότερες τῶν ποινῶν γιὰ τὴν διαμαρτυρία μου αὐτὴ καὶ τὴν δήλωση ἀδυναμίας νὰ συνεχίσω τὴν διακονία μου αὐτὴ εἰς Ἱρμπετ, ὑπὸ τίς παροῦσες συνθήκες.

Μὲ ἀπεκαλέσατε ἐπαναστάτη καὶ κομμουνιστὴ διὰ τὴν διαμαρτυρία μου αὐτὴ. Καὶ ἐὰν μὲν, τὸ νὰ ἐκφράση κανεὶς καὶ νὰ πῆ τὴν γνώμη του γιὰ ὅσα νομίζει ὀρθὰ καὶ δίκαια εἶναι ἐπαναστάτης, τότε, ναί, εἶμαι ἐπαναστάτης. Κομμουνιστὴς ὅμως οὔτε ἤμουν ποτέ, οὔτε καὶ πρόκειται νὰ γίνω τώρα ἐπειδὴ τὸ θέλει ἡ χάρις σας. Κομμουνισμό καὶ δικτατορία ἔχετε ἐγκαθιδρύσει ἐσεῖς. Καὶ ὅπως στὴν κομμουνιστικὴ δικτατορία καὶ σὲ ὅποιαδήποτε ἄλλη δικτατορία αὐτοὶ ποὺ λέγουν τὴν ἀλήθεια εἶναι ἀνεπιθύμητοι καὶ καταδιώκονται, ἔτσι κι' ἐσεῖς καταδιώκετε τοὺς ἀδελφούς ποὺ λέγουν τὴν ἀλήθεια.

(βλέπε σχετικὸ ἔνθετο # 1).

Ὅμως, ἡ κατάσταση αὐτὴ, δὲν εἶναι δυνατόν νὰ συνεχισθῆ. Ὁ κόμπος ἔφτασε στὸ χτένι. Τὸ Πατριαρχεῖο μας βρίσκεται ὑπὸ διάλυσιν. Παντοῦ χάος. Ἡ λειψανδρία εἶναι μεγάλη. Τὰ οἰκονομικὰ τοῦ Πατριαρχείου μας ἐξαθλιωμένα διότι, σύμφωνα μὲ τίς δηλώσεις σας, τὰ χρήματα τελειώνουν καὶ σὲ λίγο δὲν θὰ μπορούμε νὰ καλύψουμε τίς στοιχειώδεις ἀνάγκες τοῦ Πατριαρχείου μας. Τὸ ποιμνιὸ μας ἀντιμετωπίζει τεράστιους καὶ ποικίλους κινδύνους. Γενικά, κατὰ τὸ λαϊκόν, ὁ κόσμος καίγεται κι' ἐσεῖς κυνηγᾶτε τοὺς ἀδελφούς, μικροὺς καὶ μεγάλους, οἱ ὅποιοι προσπαθοῦν καὶ τολμοῦν νὰ ποῦν κάτι γιὰ τὸ καλὸ τῆς Ἀδελφότητος. Τὸ μόνο ποὺ σᾶς ἐνδιαφέρει εἶναι ἡ καλοπέρασὴ σας. Σπίτια, αὐτικίνητα, ὀλόκληρος ζωολογικὸς κῆπος γιὰ τὴν εὐχαρίστηση τῆς γατέρας, ἀτελείωτος ἀριθμὸς ὑπαλλήλων γιὰ τὴν προσωπικὴ σας ἐξυπηρέτηση, δεξιώσεις, ταξίδια, κ.αλ., κ. αλ. Ὀλόκληρο τὸ Πατριαρχεῖο ἐξυπηρετεῖ ἓνα σκοπὸ· τὴν προσωπικὴ ἐξυπηρέτηση καὶ εὐχαρίστησὴ σας. Τὸ

Πατριαρχείο τό βλέπετε σάν ιδιωτική σας επιχείρηση καί σάν μέσον – καί τί μέσον – γιά τήν προσωπική σας εύχαρίστηση.

Άλλά ὅμως ὄχι. Τό Πατριαρχείο δέν εἶναι οὔτε ἰδιοκτησία σας, οὔτε τό κληρονομήσατε ἀπό τόν πατέρα σας. Το Πατριαρχείο εἶναι πολύ σπουδαῖο καί πολύ μεγάλη ἔθνικοθρησκευτική κληρονομιά καί σ' αὐτό ἀφιερῶσαμε τήν ζωή μας καί τό πονοῦμε, γιά νά σᾶς ἐπιτρέψουμε νά τό διαχειρίζεσθε μέ τόν τρόπο πού τό διαχειρίζεσθε καί νά τό καταστρέψετε.

Εἶπατε, πρό ἡμερῶν, ὅτι θέλετε νά ἀξιοποιήσετε τήν περιουσία τοῦ Πατριαρχείου μας, καί μάλιστα διά τό μέλλον τῆς Ἀδελφότητος. Πρῶτ' ἀπό ὅλα θά ἤθελα νά σᾶς θυμίσω ὅτι τό μέλλον τῆς Ἀδελφότητος δέν ἐξασφαλίζεται μέ οἰκονομική ἀνεση, ἀλλά μέ τήν εύλογία τοῦ Θεοῦ καί μέ τήν ἀγάπη ἀνάμεσα στά στελέχη της. Ἐάν ἡ ἀξιοποίηση αὐτή πού λέτε, θά εἶναι σάν τήν ἀξιοποίηση πού κάνατε μέχρι σήμερα στήν περιουσία τοῦ Πατριαρχείου μας, τότε καλύτερα νά μᾶς λείπη. Διότι αὐτό δέν εἶναι ἀξιοποίηση ἀλλά κατασπατάληση τῆς περιουσίας τοῦ Ἱεροῦ Κοινοῦ. Διότι, τί ἔγιναν τά χρήματα πού βρέθηκαν μετά τόν θάνατο τοῦ προκατόχου σας; Μήπως τελείωσαν καί πρέπει τώρα νά βρῆτε ἄλλους πόρους γιά τήν συνέχιση τῆς καλοπέρασης ; Ξοδέψατε καί ξοδέψατε χρήματα. Τί κάνατε ὅμως ; Βίλλες καί παλάτια γιά τήν προσωπική σας εύχαρίστηση , διότι ἀπό ἔργα τίποτε. Καί μακάρι νά τά ἀπολαμβάνετε. Διότι, δυστυχῶς, ἡ ἄλλοι τά ἀπολαμβάνουν ἢ μένουν ἔρημα καί γίνονται ἐρείπια. Νά ἀναφέρω τό Μοναστήρι μας στήν Γιάφφα ; Τόσα ἔξοδα καί στό τέλος μόνο ἐρείπια, καί ὁ ἡγούμενος μένει στά χαλάσματα. Τό κτίριο τῆς Βηθλεέμ, ἐνῶ θά μπορούσε νά γίνη μέσα σέ ἕνα χρόνο καί νά στοιχίση μόνο μέρος ἀπό τά χρήματα πού ξοδέψατε, ἀκόμη δέν τελείωσε. Τό κτίριο στό Ἴρμπετ, τόσα χρόνια τώρα καί ἔμεινε στή μέση, κανένα ἐνδιαφέρον κι' ἐκεῖ.

Βεβαίως φτιάξατε καί τό «Παλάτι» στό Ἄμμάν. Ἐνας δικτάτωρ θά πρέπει νά ἔχη καί τό παλάτι του, καί τήν βίλλα του στήν Ἱεραρχῶ, καί τά ἐξοχικά του στήν Ἄκαμπα καί στήν Κύπρο καί δέν ξέρω πού ἀκόμα. Ἀλλά γιά τούς Ἀδελφούς καί γιά τίς ἀνάγκες τοῦ Πατριαρχείου δέν υπάρχουν χρήματα. Ἐνας ἀδελφός ζητάει νά διορθῶση τό σπίτι του, δέν υπάρχουν χρήματα. Γιά τήν ἰατροφαρμακευτική περίθαλψη τῶν ἀδελφῶν, δέν υπάρχουν χρήματα. Καί μή μου πεῖτε ὅτι ἔχουμε περίθαλψη, διότι, ἐάν εἶχαμε, πολλοί ἀδελφοί δέν θά ἀγόραζαν ἰατρική ἀσφάλεια μόνοι τους. Τά παιδιά τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς μένουν κάθε μέρα νηστικά, γιαιτά δέν υπάρχουν χρήματα. Περιφέρονται γυμνά, γιά τά ροῦχα τους δέν υπάρχουν χρήματα. Κάνουν ὅλες τίς δουλειές στήν Σχολή μόνα τους, διότι γιά ὑπαλλήλους γιά τήν Σχολή δέν υπάρχουν χρήματα. Ἐμειναν τά παιδιά δυό χρόνια δίχως θέρμανση, γι' αὐτά δέν υπάρχουν χρήματα. Ἐρχεται ἕνας ξένος στό Πατριαρχείο, ἀλλά δέν ὑπάρχει ἕνα δωμάτιο τῆς προκοπῆς γιά νά φιλοξενηθῆ. Τώρα θά μοῦ πεῖτε, ἐδῶ δέν ὑπάρχει

Ένα δωμάτιο για να μείνη ένας νεοαφιχθείς υποψήφιος αδελφός και τόν στέλνουμε στο ξενοδοχείο, κι' εγώ ζητάω δωμάτια για ξένους... Βεβαίως για προσωπικούς φίλους και υμέτερους βρίσκονται και τρόποι και χρήματα. Και αν δεν υπάρχει κατάλληλος χώρος, ρίχνουμε μερικές χιλιάδες δολάρια και έτοιμάζουμε κάτι άμέσως. Επίσης και για τό ιδιαίτερο προσωπικό σας πάντα υπάρχουν χρήματα για να τούς κάνετε σπίτια και ό,τι άλλο χρειάζονται· μόνο για τούς αδελφούς δεν υπάρχουν χρήματα. Για τήν πρόσληψη υπαλληλικού προσωπικού για τήν έξυπνότησή σας, (όδηγοί, μαγείρισσες, καθαρίστριες κ.αλ.) δεν υπάρχει ποτέ πρόβλημα· μόνο για τίς ανάγκες του Πατριαρχείου δεν υπάρχουν χρήματα. Βεβαίως, ποῦ να φτάσουν... περισσεύουν ; Ποιός ξέρει, στο Πατριαρχείο, τί γίνεται μέ τά οικονομικά, έκτός από σās ; κανείς. Ότι θέλετε κάνετε, άσυδοτα, χωρίς να δίνετε λογαριασμό σε κανέναν. Και μετά από όλη αυτή τήν «άξιοποίηση» τής παρουσίας του μέχρι τώρα, θέλετε να «έξιοποιήσετε» και άλλη παρουσία. Έ, όχι λοιπόν, δεν πρέπει να σās αφήσουμε να κάνετε κάτι τέτοιο. Μόνο όταν ή οικονομική διαχείριση περιέλη στα χέρια τής Αδελφότητος και σε έπιτροπή που θα έλεγχε ή Σύνοδος, μόνο τότε μπορούμε να προχωρήσουμε σε όποιαδήποτε αξιοποίηση κτημάτων του Πατριαρχείου. Άσυδοσία σαν τήν δική σας δεν τήν συναντά κανείς πουθενά. Ούτε ο Πάπας δεν έχη τέτοια άσυδοσία, ούτε και ο Πρόεδρος τών ΗΠΑ.

Η άδιαφορία σας για τήν κατάσταση του Πατριαρχείου και ο δικτατορικός τρόπος μέ τόν όποιο διοικήτε τήν Αδελφότητα και συμπεριφέρεσθε προς τούς αδελφούς, έχουν σαν άποτέλεσμα τήν έξασθένηση τής Αδελφότητος και τήν μεγάλη λειψανδρία. Όχι μόνο δεν έχουμε κανένα πρόγραμμα διά τήν προσέλκυση νέων μαθητῶν στην Σχολή και νέων αδελφῶν στην Αδελφότητα, αλλά προσπαθοῦμε μέ κάθε τρόπο, να διώξουμε και αυτούς που είναι έδῶ. Όλοι οί αδελφοί, μηδ' ενός έξαιρουμένου, είναι άπογοητευμένοι μέ τήν επικρατούσα κατάσταση, διότι οί συνθήκες υπό τίς όποιες ζοῦμε είναι χειρότερες και από αυτές του Μεσαίωνα. Τρομοκρατία και σκοταδισμός. Κάθε πνευματική πρόοδος στο Πατριαρχείο έχει σταματήσει. Έχουμε φοιτητές να σπουδάζουν στην Αθήνα ή άλλοῦ ; Όχι. Γιατί ; Διότι δεν θέλετε να μορφωθοῦν οί αδελφοί, διότι όταν μορφωθοῦν καταλαβαίνουν περισσότερα και «έμείς» δεν θέλουμε ανθρώπους που να καταλαβαίνουν. «Έμείς» θέλουμε κοροΐδα και βλακες που θα έκτελοῦν άβουλα τίς έντολές μας. Μεγαλύτερο σκοταδισμό από αυτόν δεν μπορώ να φαντασθῶ. Η μήπως δεν στείλατε για σπουδές επειδή δεν έχουμε άρκετούς αδελφούς για τά διακονήματα ; Αυτό δεν είναι ή απόλυτη αλήθεια. Διότι, ναί μέν έχουμε μεγάλη λειψανδρία και έλλείψεις στα διακονήματα επειδή δεν φροντίζουμε να έχουμε αδελφούς, αλλά όταν πρόκειται για τήν μόρφωση τών νέων στελεχῶν τής Αδελφότητος, όλοι πρέπει και μπορούμε να δυσκολευτοῦμε λιγάκι, ώστε όλοι οί νέοι να

μορφωθοῦν καί νά πάρουν, ἐάν εἶναι δυνατόν, καί δύο διπλώματα ἀκόμη, γιά νά μπορέση ἡ Ἀδελφότης νά ἀντιμετωπίσῃ τίς μεγάλες δυσκολίες πού ἤδη βιώνουμε ἀλλά καί πού διαφαίνονται στόν ὀρίζοντα, τά ἐξωτερικά προβλήματα καί τούς κινδύνους πού ἐγκυμονεῖ ἡ γενική κατάσταση εἰς τόν τόπον, ἀλλά καί τίς ἐσωτερικές ἀνάγκες τῆς Ἀδελφότητος, καθῶς ἐπίσης καί τοῦ ποιμνίου. Ἐνῶ λοιπόν δέν κάνουμε τίποτα γιά τήν ἐπάνδρωση τῆς Ἀδελφότητος μέ ἱκανά στελέχη, ἀπεναντίας μαζεύουμε τόν κάθε τυχόντα, πολλές φορές σωματικά καί ψυχικά ἀνάπηρο (δικαιολογούμεσθε μέ τήν λειψανδρία), πού θά χτυπήσῃ τήν πόρτα τοῦ Πατριαρχείου, μέ τήν σκέψη ὅτι θά μᾶς ἔχει ἀνάγκη καί δέν θά μιᾶ ὅταν βλέπῃ κάτι στραβό. Ἄλλο τώρα ἂν καί αὐτοί ἀκόμα οἱ ἀνάπηροι μᾶς ἀπειλοῦν ὅτι θά φύγουν, ἂν τούς πιέσουμε λιγάκι.

Εἶναι νά κλαίῃ ἡ καρδιά τοῦ καθενός, καί κλαῖνε πολλές καρδιές μέ τήν σημερινή κατάσταση τῆς Ἀδελφότητος, καί μόνο ἑνός δέν τοῦ καίγεται καρφί. Ὁ Ναός τῆς Ἀναστάσεως, τό καύχημα καί ὁ σκοπός τῆς ζωῆς μας καί τῆς παρουσίας μας ἐδῶ, νά βρισκεται στήν ἀθλία κατάσταση πού βρισκεται σήμερα, λόγω ἐλλείψεως διακονητῶν. Καί νά βλέπῃ κανεῖς, ἐκεῖ πού θά ἔπρεπε νά διακονοῦν ἡ ἀφρόκρεμα τῆς Ἀδελφότητός μας καί ὅλου τοῦ Ἑλληνορθόδοξου Χριστιανικοῦ κόσμου, νά βλέπει λέγω κανεῖς, ἀνάπηρους καί κάθε εἴδους τύπους. Νά γίνεται ἀκολουθία καί νά μὴν ὑπάρχῃ ἕνας ἄνθρωπος νά ψάλῃ καί νά πῆ ἕνα «Κύριε ἐλέησον». Νά μὴν ὑπάρχῃ ἕνας νά ἀνάψῃ τό θυμιατό, νά βοηθήσῃ τόν ἐφημέριο κ.τ.λ. Νά βλέπῃ κανεῖς μιᾶ καλογριά -ὁ Θεός νά τήν κἀνῃ καλογριά -νά διαφεντεῦῃ μέσα στόν Ναό, νά κἀνῃ τό φύλακα στά ἱερώτερα προσκυνήματα τῆς Χριστιανοσύνης καί νά σκανδαλίζῃ τούς πάντες. Ἀλλά βέβαια, αὐτά ὅλα, γιά σᾶς, εἶναι ἀσήμαντα, ἀρκεῖ νά ἔρχονται κοντά σας τά χρήματα ἀπό τά κουτιά καί ὅλα εἶναι ἐντάξῃ. Ἄλλο τώρα ἂν, καί τά χρήματα αὐτά, μέ τόν τρόπο πού ἔρχονται σέ σᾶς, δέν φθάνουν ὅλα στόν προορισμό τους, ἀλλά καθ' ὁδόν ἀλλάζουν δρόμο. Αὐτό τό ξέρεῖ ὅλος ὁ κόσμος καί εἶναι ὀφθαλμοφανές, καί μόνο ἐσεῖς δέν τό βλέπετε, ἢ κάνετε ὅτι δέν τό βλέπετε, διότι, πιθανόν νά σκέπτεσθε : «ἄς πάρουν καί αὐτοί λίγα ἀφοῦ τά κουβαλοῦν». Ἐξ ἄλλου αὐτοί σᾶς ὑπηρετοῦν «ἀφοσιωμένα» καί ἀξίζουν «εἰδικῆς» μεταχειρίσεως. Τό κακό εἶναι μέ τούς φύλακες οἱ ὁποῖοι στό τέλος βγαίνουν κλέφτες καί ἱερόσυλοι.

Τώρα, ἀφοῦ μιᾶ τέτοια κατάσταση ἐπικρατεῖ στόν Ναό τῆς Ἀναστάσεως, πού εἶναι τό κέντρο τῆς ζωῆς τῆς Ἀδελφότητός μας, μπορεῖ κανεῖς νά φαντασθῇ τί γίνεται, καί τί κατάσταση ἐπικρατεῖ στά ἄλλα Προσκυνήματα καί στά Μοναστήρια μας. Ὁ Θεός νά βάλῃ τό χέρι Του.

Εἶπατε πολλές φορές : «Δέν εἶμαι καταχραστής». Καί ὅμως εἶσθε. Εἶσθε καταχραστής τῆς ψήφου τῆς Ἀδελφότητος ἢ ὁποῖα ἐξέλεξε Πατριάρχη καί βρῆκε Δικτάτορα· ἐξέλεξε Πατέρα καί βρῆκε

Τύραννο· εξέλεξε διοργανωτή και βρήκε διαλυτή. Από αδελφοί που ήμασταν, γίναμε όλοι σκλάβοι. Κανείς δεν μπορεί να μιλήσει και να πηγή την γνώμη του για τίποτα. Μόνο τα ευχάριστα και άρεστά στον Πατριάρχη μπορεί να πηγή κανείς, χωρίς τον φόβο να βρεθῆ ξαφνικά στον δρόμο. Όταν, ακόμη και έναν Επίσκοπο τον αποπέμπετε από την Σύνοδο με τό «Έτσι θέλω», επειδή είπε την γνώμη του και διαμαρτυρήθηκε για όρισμένα πράγματα, τότε φαντάζεται κανείς τί γίνεται με τούς άλλους αδελφούς. Βεβαίως εγώ δεν δέχομαι την αποπομπή μου από την Σύνοδο, ούτε και τίς άλλες τιμωρίες που μου επιβάλατε με τό «Έτσι θέλω», και μάλιστα έκβιαστικά -- ή πηγαίνεις πίσω ή σε τιμωρώ -- χωρίς την ελεύθερη, σύμφωνο γνώμη τῆς Συνόδου και υπό τίς παρούσες συνθήκες. Μόνο κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας θά δεχθῶ την έτυμηγορία τῆς Συνόδου. Ούτε στις φυλές τῶν μαύρων Ζουλού τῆς Αφρικῆς δεν συναντᾶ κανείς τέτοιο σκοταδισμό. Ακόμη κι' εκεί υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια από εδώ.

Κατά τά άλλα, όλα πάνε καλά. Ελέγχουμε την κατάσταση και αν κάποιος κάνει τον έξυπνο και σηκώσει κεφάλι, του τό κόβουμε και συνεχίζουμε την καλοπέρασή μας.

Αλλά, Μακαριώτατε, σήμερα και στο κατ' έξοχήν κομμουνιστικό κράτος, έχουν Περεστρόϊκα και Γκλάσνοστ, διότι κατάλαβαν ότι ή δικτατορία φέρνει μόνο καταστροφή. Έσεϊς άραγε δεν θά θελήσετε να τό δῆτε αυτό ; Είναι μιά εύκαιρία αυτή. Εγώ προσπάθησα και στο παρελθόν να σᾶς έπισημάνω τον κίνδυνο και τό κάνω και τώρα, πριν είναι πολύ άργά, και θέλω να σᾶς σταματήσω από τον κατήφορο που πήρατε και οδηγείτε τό Πατριαρχείο στην καταστροφή. Όρισμένοι, βλέπουν την κατάσταση, και χαίρονται. Χαίρονται με την διάλυση του Πατριαρχείου και λένε : «Αυτόν θέλατε για Πατριάρχη ; καλά να πάθετε». Έκτός αυτού είναι και δειλοί και ένας λέγει : «Εγώ θάβγάλω τό «φίδι από την τρύπα» ; Άλλος, και άλλοι λένε : «τί να κάνουμε, μόνο όταν πεθάνη θά αλλάξει ή κατάσταση». Έσεϊς τί λέτε Μακαριώτατε ; Δεν υπάρχει έλπίδα ν' αλλάξει ή κατάσταση ; Θα πρέπει να περιμένη ή Αδελφότης να πεθάνετε για να δῆ μιά άσπρη μέρα ; Εγώ λέγω όχι. Η κατάσταση μπορεί ν' αλλάξει και τώρα. Εάν τό θελήσετε. Σᾶς παρακαλώ Μακαριώτατε. Αλλάξτε πολιτική. Δίστε τά χέρια σας και συνεργασθήτε με την Αδελφότητα για τό καλό όλων μας. Όλοι οι αδελφοί είναι έτοιμοι να συνεργασθουν μαζί σας και να δώσουν και την ζωή τους ακόμη για τό Πατριαρχείο και για έναν Πατριάρχη καλό, πραγματικό Πατέρα όλων. Κάντε το προς χάριν τῆς ανεκτιμήτου έθνικοθρησκευτικῆς κληρονομιάς στην όποια αφιερώσαμε την ζωή μας. Κάντε το, αν όχι για τίποτε άλλο, τουλάχιστον για να γράψη ή ιστορία ότι βοηθήσατε τό Πατριαρχείο να προοδέψη και όχι ότι τό καταστρέψατε. Κάντε το, για να ζήσετε τό υπόλοιπο τῆς ζωῆς σας εύτυχισμένος, ανάμεσα σε αδελφούς οι όποιοι θά σᾶς αγαπούν και θά

σᾶς προσέχουν καλύτερα ἀπὸ τὸν ἑαυτὸ τους. Μπορεῖτε νὰ τὸ κάνετε καὶ τώρα. Ποτέ δὲν εἶναι ἀργά.

Ὅσον ἀφορᾷ τὸ ἄτομό μου, μὴν στενοχωριέσθε καθόλου. Ἐάν ἐγὼ εἶμαι ἐμπόδιο στὴν πρόοδο τῆς Ἀδελφότητος, εἶμαι ἕτοιμος, ἐάν τὸ ζητήσῃ ἡ Ἀδελφότης, νὰ παραιτηθῶ ἀπὸ κάθε ἀξίωμα καὶ νὰ ὑπηρετήσω σὰν πορτάρης, ἢ καὶ νὰ φύγω ἀκόμα.

Ἐάν πάλι νομίζετε ὅτι ὅλα πηγαίνουν καλὰ καὶ ὅτι πρέπει νὰ μέ ἐξοντώσετε, σᾶς πληροφορῶ ὅτι δὲν σᾶς φοβᾶμαι καὶ ὅτι θὰ σᾶς πολεμήσω μὲ κάθε δυνατό τρόπο, μέχρι τέλους τῆς ζωῆς μου. Δὲν θὰ φοβόμουν καὶ ἂν ἀκόμα ὑπῆρχε φόβος νὰ μέ κάψετε στὴν πυρὰ ἢ καὶ νὰ μέ σταυρώσετε. Ἔχω δὲ ὑπ' ὄψιν μου ὅτι στὸν ἀγῶνα μου αὐτὸν μπορεῖ νὰ βγῶ καὶ νικημένος διότι, ποτέ, τὸ τέλος κανενὸς ἀγῶνος δὲν εἶναι ἀπόλυτα βέβαιο.

Ἐν ἀναμονῇ ἀπαντήσεώς σας, διατελῶ.

† ὁ Κωνσταντῖνος Νικηφόρος